



THEMA-OCHTEND woensdag 4 maart 2020.

Dick Boll komt ons vertellen over zijn films met herinneringen van Ermelo.

Tom heet hem hartelijke welkom.



Hij vertelde eerst hoe het samenstellen van oude foto's en archiefbeelden hem geïnspireerd hadden tot het maken van films.

Eerst leek het hem leuk om te doen. Maar langzamerhand is het zijn passie geworden. Het zijn eigenlijk verdwijnfilms met opnames van wat er niet meer is in Ermelo.

Ziekenhuis Salem met zuster Halsema; De slagers van der Vlis; kledingzaak de Ster aan de Stationsstraat; ook de patatzaak van Hoogteijling komt in beeld.

Aan de ene kant roepen de beelden prettige herinneringen op. Aan de andere kant schrijven ze omdat, wat getoond wordt, ook echt kwijt is. Van het Bosbad in Ermelo, heb ik ook nog een piepklein stukje film gevonden. Dat je nog leerde zwemmen met een plankje. Wat heeft iedereen daar altijd van genoten. Voor sommige bezoekers riepen namen en bedrijven herinneringen op.

Dick had veel te vertellen. Iedereen was het er mee eens dat hij nog wel een keer een film mag komen vertonen.

