



Nieuwsbrief nr. 33

Inloophuis De Parasol

Oude Telgterweg 203, 3853 PG Ermelo
redactie: info@inloophuisdeparasol.nl

Mei t/m augustus 2019.

Zoeken naar een nieuwe locatie.

Nu de plannen voor het te bouwen nieuwe sportcomplex aan de Oude Telgterweg naar het zich laat aanzien vastere vormen gaat krijgen, komt er ook voor de Parasol een nieuwe periode aan. Gelukkig hebben we nog ruim de tijd! Wethouder de Haan heeft, in een overleg met ons als bestuur, gezegd, dat we voorlopig nog minstens 1 ½ jaar op de huidige locatie kunnen verblijven en wellicht nog wel langer. Dat geeft het bestuur voldoende gelegenheid om zich te oriënteren m.b.t. een nieuwe locatie. Het aanbod in Ermelo-West is minimaal. Er is misschien een mogelijkheid, dat de Parasol een zaal kan betrekken in de uitbreiding van de Westerkerk. Een eerste gesprek heeft reeds plaatsgevonden, maar er is nog niets besloten. Binnenkort zal er weer een gesprek plaatsvinden, waarbij ook de Gemeente Ermelo aanwezig zal zijn. Dan wordt de haalbaarheid nader onder de loep genomen. De voor en tegens zullen dan moeten worden afgewogen! Gelukkig kunnen we voorlopig nog gebruik maken van onze huidige "stek". Ik hoop, dat we een mooie zonnige periode tegemoet gaan, zodat we hier nog volop kunnen genieten.



Hans Ego, voorzitter Stichting Inloophuis de Parasol.

Komt er dan weer een einde aan de huidige verblijfplaats van onze Parasol???????

Jammer, jammer, we hebben hier zo'n heerlijk stekje, vooral met dat prachtige terras! Zouden we hier volgend jaar ons **12,5 jarig jubileum** nog kunnen vieren? Hoop is alles, wat ons rest. Op korte termijn verwachten we meer zekerheid te krijgen over een nieuwe locatie. Voorlopig gaan we deze zomer volop genieten van alle mooie dingen, die we nu nog hebben.



We kunnen melden, dat de breidames en heer nog steeds heel actief zijn, afgelopen winter hebben we 8 kinderdekentjes en 7 grote dekens kunnen schenken aan kinderen en volwassenen, die nog echte koude ervaren.

Er liggen nu alweer 10 dekens te wachten om mee te gaan met **St. Mission Possible**, zij nemen ze in de meivakantie mee naar **Bulgarije** en **Armenië**. Wat fijn, dat we dit samen kunnen doen.

Een inloophuis voor iedereen met leuke activiteiten, gezelligheid een goed gesprek en met veel lieve vrijwilligers, die voor u klaar staan met een warm welkom.

Een kopje koffie / thee staat ook op **jou** te wachten, kom er gewoon gezellig bij, en vertel het door aan anderen, zodat ook zij kunnen genieten van ons gezellige **Inloophuis De Parasol**.

Tom Ankersmit en Gerda Camron- van Bentum
(Coördinatoren)

Iedereen een hele mooie zomer toegewenst!



Nieuwsbrief nr. 33
Inloophuis De Parasol
Mei t/m augustus 2019.

We hebben de volgende gratis themaochtenden gepland:

Woensdag 1 mei: Henny Stam vertelt over autisme.

Mijn autisme zie je niet.

Mijn autisme zie je niet, ik lijk heel normaal, toch heb ik wat trekjes, en die vertellen mijn verhaal.

Mijn autisme zie je niet, al merk je wel dat ik wat anders ben dan de rest, toch ben ik ook een gewoon mens, en doe ik echt heel hard mijn best.

Mijn autisme zie je niet, maar dat wil niet zeggen dat het er niet is, ik heb moeite met veranderingen, daardoor gaat het in mijn hoofd soms mis.

Mijn autisme zie je niet, maar dit is wie ik ga zijn,

accepteer me alsjeblieft zoals ik ben, want mij veroordelen op iets wat je niet ziet doet pijn.

Dit ben ik, met mijn autisme erbij, ik accepteer jou, accepteer jij mij?

Steffanie Huurman.

Woensdag 5 juni: Wim van der Ven geeft een reisverslag over zijn reis naar India.



Activiteiten: Kosten € 3.00 per keer. Graag gepast betalen!!!

Vrijdag 17 mei: Zonnebloem strokrans van fietsbanden.

Vrijdag 31 mei: We schikken een hangend bloemstukje in een strokrans.

Vrijdag 14 juni: Zomerfeest in een bak. Zo mogelijk lage, vierkante vaas of accubak meenemen (max. 10 cm. breed).

Vrijdag 28 juni: Zomers strandwindlicht met touw en schelpen.

Vrijdag 12 juli: We maken kleine kadootjes om weg te geven of om lekker zelf te houden.

Vrijdag 9 augustus: We gaan we een schikking maken met zomerplukbloemen, eigen tuinbloemen meenemen mag!

Heeft u lappen of grote glazen potten over?

Onze ceadames willen die graag hebben!

De activiteiten vinden plaats tijdens de gewone openingstijden. Opgeven hoeft niet.

Elke laatste woensdag van de maand gaan we **gezellig samen breien**.



Openingstijden De Parasol:

Woensdagmorgen 10.00 uur – 12.00 uur.

Donderdagmiddag 13.30 uur - 15.00 uur.

Jeu de Boules, bij slecht weer binnenspelletjes.

Vrijdagmorgen 10.00 uur – 12.00 uur.

Zondagmiddag 14.00 uur – 16.00 uur.

Een eenvoudige warme maaltijd zondag om 16 uur op:

12 mei, 26 mei, 9 juni, 23 juni, 14 juli, 28 juli, 11 augustus en 25 augustus.

Kom voordien gezellig samen iets drinken en een praatje maken.

U kunt zich opgeven tot vrijdag 12.00 uur, voorafgaand aan de maaltijd in de Parasol.

Graag bij opgave gepast betalen. Wij hebben plaats voor 20 gasten en vol is vol!

De kosten zijn slechts € 3,50.

Het menu hangt in de Parasol en staat op de website: www.inloophuisdeparasol.nl

Wilt u ons werk steunen?

Dit kunt u doen door een gift over te maken op: Bankrekeningnummer NL18 RABO 0133273172 t.n.v. Inloophuis De Parasol, Herderlaan 37, 3851 BC Ermelo.

Aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

www.inloophuisdeparasol.nl

Kom eens langs en neem iemand mee. Iedereen is van harte welkom!